



Lions Club Appelthorn Bulletin 2020 44^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij: Bart Kuis
E-mail: b.w.kuis@hetnet.nl
Telefoon/sms : 06 - 53 34 48 11

Verslag ALV 13 mei, 2020. Online vergadering

Aanwezig: 19 leden

1. Opening

Bart opent de vergadering, heet iedereen welkom op deze bijzondere Teams meeting tijdens de Corona lockdown.

2. Mededelingen

- Bestuurswissel gaat naar September. Als er aanleiding/mogelijkheid is om te vervroegen doen we dat.
- Verslag ALV oktober 2019 al eerder vastgesteld.

3. Commissies

Commissies die door kunnen, mogen doorgaan. Dat kan wel lastig zijn voor de programma-commissie: activiteiten moeten voorlopig Corona-proof zijn.

Bestuur zal inventariseren of commissies volgend jaar in zelfde samenstelling door willen.

Idee van Wilfred: laat zomeravondborrel eerder ingaan, met 1,5 meter in de buitenlucht. Prima idee vindt iedereen. Bestuur zal het organiseren.

Ane en Ad melden zich alvast aan voor een zomeravondborrel.

4. Begroting '20-'21

Antoine licht toe:

Door Corona komen we uit op een overschot voor het lopende jaar. De begroting voor volgend jaar is min of meer gelijk aan die van dit jaar.

Het meest zuiver is om het overschot terug te laten vloeien naar de leden in de vorm van een contributieverlaging voor '20-'21.

Voorstel is om de contributie net 100 euro te verlagen naar 475 euro. Hierdoor ontstaat een tekort dat gecompenseerd kan worden uit het overschot van het jaar 2019-2020.

De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel.

5. Voorstellen eenmalige donaties

A. De Fundraisingcommissie heeft een voorstel aan de leden gedaan voor een eenmalige donatie van 1500 euro aan de Voedselbank. Door het niet doorgaan van de excursies van Elke-dag-kunst-in-het-bos staat er nl. veel geld op de rekening. Vraag van Arien of dit binnen de statuten van de stichting valt. Het kan ook vanuit de vereniging worden gedoneerd. Gerda antwoordt dat dit idd niet binnen statuten valt. Marloes licht toe dat het Stichtingsbestuur uiteindelijk kan beslissen tot een dergelijke donatie. Arien geeft nog als tip mee dat niet al het geld dat voor goede doelen wordt opgehaald naar de stichting hoeft. Dan kunnen we als club ook andere doelen steunen die niet binnen de statuten van de stichting vallen.

Bij de secretaris zijn geen bezwaren tegen dit voorstel binnengekomen en de donatie kan doorgaan.

B. Vanuit Lions Nederland is een verzoek binnengekomen om hun landelijke project te steunen: het opknappen van de Ouder-Kindkamers van het Koningin Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het verzoek is een bijdrage van 750 euro te doneren die dan door Lions Nederland wordt verdubbeld. Het bestuur wil graag deze bijdrage leveren maar niet zonder de leden gevraagd te hebben.

Lisette heeft per mail al laten weten dat KMC net (2018) geopend is en dat de ouder-kindkamers er prima uit zien en vrij luxe uitgevoerd zijn. Ook andere leden geven tijdens de vergadering aan dat dit niet past binnen de richtlijnen van een

Appelthorn - project: bijdrage aan cultuur voor kinderen uit Apeldoorn.

De leden gaan niet akkoord met dit voorstel.

6. Rondvraag/Wvttk

Sandra vraagt of de 2 kandidaat-leden volgens de procedure lid worden? Simone antwoordt dat dat nu lastig is omdat ze nog niet veel bijeenkomsten mee hebben kunnen maken. Na de zomer wordt bekeken hoe hier mee omgegaan gaat worden.

Antoine heeft een tip: vanaf 1 juni is er in Orpheus 'eten, drinken en amusement' met inachtneming van de Corona-regels. Aanrader!

Ane vraagt of het ook mogelijk is om bij de Boschvijver een buitenavond te organiseren. Het bestuur gaat dat bekijken. Bart dankt ieder voor de online aanwezigheid en sluit de vergadering.

Het Apeldoorns Corona dagboek:

In dit bulletin 2 bijdragen:
Van Anita en Hans.
De pen is doorgegeven aan Eric Harleman.

De week van Anita Zengerink:

Anita Zengerink, mijn week

Maandag 25 mei

Na een drukke periode met veel uitvaarten heb ik het nu wat rustiger met dat deel van mijn werk. De afgelopen weken stonden in het teken van uitvaarten begeleiden in combinatie met het werk op kantoor bij KIND HOREN, waar we importeur zijn van audiologische producten, vooral hoortoestellen. Veel avonden en weekenden gewerkt dus wat ik met veel genoeg doe trouwens.

Op deze mooie maandag schijnt heerlijk de lentezon. Ik ga lekker fietsen naar ons kantoor op het Bedrijvenpark in Apeldoorn Noord. Dat fietsen kan alleen als ik verwacht alleen daar te zijn. Als ik verwacht te worden weggeroepen voor een uitvaart - zoals wanneer ik weet dat iemand binnenkort zal overlijden – dan blijft de fiets thuis.

Vandaag staat het voorbereiden van onze jaarrekeningen op de planning. Ik ben financieel verantwoordelijk voor vier BV's. Dat betekent altijd veel uitzoek werk weet ik uit ervaring. Ik besluit te beginnen met het bekijken van de openstaande facturen van onze klanten. Het zijn er best veel. Door de corona crisis heb ik dit ook wat laten liggen, ik wilde onze klanten - die het al moeilijk genoeg hebben - ook niet nog eens hiermee belasten. Nu ga ik er even goed voor zitten. Tussendoor merk ik dat er steeds meer klanten voor onze winkel in Breda bellen. We nemen in Apeldoorn de telefoon op om de audiciens in de winkel te ontlasten. Voor mij is

dit met regelmaat behoorlijk schakelen want ik word ook met regelmaat gebeld door families en dan gaat het over hele andere onderwerpen natuurlijk.

Ik ben vandaag bijvoorbeeld bezig met een rouwkaart voor een familie. Meneer zal helaas een dezer dagen overlijden en wil graag zijn eigen kaart nog zien.

Vanmorgen Ton ontmoet op kantoor. Hij komt nog een accessoire ophalen voor bij zijn nieuwe hoortoestellen. Even fijn bijgepraat.

Na het eten ga ik verder met een cursus voor mijn fotografie. Dit is er de laatste maanden nogal bij ingeschoten. Ik neem deel aan een vakgroep fotografie en moet wel wat kennis bij spijkeren. Fotograferen is een mooie hobby en er is zoveel in te ontdekken!

Na de cursus kijk ik een aflevering van de Netflix serie die ik nu volg. Eigenlijk ben ik helemaal geen 'serie mens'. Het duurt me te lang en kost te veel tijd. Maar als je er een maal aan begint is het moeilijk te stoppen.

Dinsdag 26 mei

Weer heerlijk op de fiets naar kantoor. Ik neem mijn fotocamera mee zodat ik op de terugweg wat klaprozen en andere bloemen kan fotograferen. De natuur bloeit letterlijk op en houdt gelukkig geen rekening met onze corona perikelen.



Voor de uitvaart van vorige week controleer ik nog een advertentie. Deze komt woensdag in de krant. In deze tijd organiseer ik natuurlijk veel uitvaarten in besloten kring. De advertentie komt er dan later daarna in te staan.

Ik ga weer verder met het voorbereiden van de jaarrekening.

Tussendoor bespreek ik telefonisch een offerte voor een andere aankomende uitvaart. S 'avonds werk ik wat in onze dit voorjaar nieuw aangelegde achtertuin. Het onkruid blijft maar groeien 😊. Hierna nog een gedeelte van de cursus en ik kijk nog een aflevering van de serie.



Woensdag 27 mei

Volgende week heb ik een nagesprek waarin ik met de familie en mijn opdrachtgever de uitvaart evalueer. Voor deze familie maak ik alvast de factuur zodat ik deze kan indienen bij hun uitvaartverzekeraar.

Hierna naar kantoor. Het liefst heb ik wat afwisseling van werken op kantoor en mijn werk als uitvaartondernemer. Dit is voor mij een prima combinatie. Het schakelen gaat me goed af. Ik vorder met de voorbereidingen van de jaarrekeningen en merk ook dat veel klanten betalen nadat ik ze gemaïld of gebeld heb. Dit had ik eigenlijk niet zo verwacht. We hebben natuurlijk wel eens klanten – veelal audiciens - met betaalproblemen. Ik probeer er eigenlijk altijd samen uit te komen en te zoeken naar oplossingen. Een heel enkele keer moet ik het uit handen geven aan een incassobureau. Maar we werken ook nauw samen met grote ketens als Hans Anders en die betalen altijd stipt op tijd.

Financieel overleg met Paul. We werken ruim 13 jaar samen. Met ieder onze eigen taken gaat dit prima.

Tussendoor blijkt onze jongste dochter een uitdaging te hebben met haar huurbaas. Wat fijn dat we haar kunnen helpen.

De cursus fotografie pak ik 's-Avonds weer op.

Donderdag 28 mei

Vandaag start ik met fotograferen. Het licht is in de morgen altijd zo mooi. Niet te lang want, ik word verwacht op kantoor.

Tussen de werkzaamheden door krijg ik een melding van 'De Helpende Hand'. Dit is een detacheringsbureau voor de uitvaartbranche waar ik als ZZP'er soms voor werk, vooral namens DELA. Voor zaterdagmorgen hebben ze dringend een uitvaartleider nodig en ze kunnen niet direct iemand vinden. Of ik een begrafenis in Leersum wil begeleiden, niet echt naast de deur natuurlijk. Ik kan wel dus ga direct de melding bekijken en voorbereiden. Het is iedere keer weer fijn om met de familie kennis te maken en ze optimaal te kunnen helpen.

Ik ben vier jaar geleden vooral met deze vorm van detachering begonnen om ervaring op te doen. Die ervaring heb ik inmiddels ruimschoots opgedaan maar het blijft een interessante manier om mij verder te ontwikkelen. En zijn soms ook hele bijzondere uitvaarten. Laatst een 'plechtigheid' met ruzie in de familie bijvoorbeeld, zo heftig dat er vier geüniformeerde

politieagenten aanwezig waren en nog eens vier beveiligingsmensen. Of een corona drive-in condoleance bijvoorbeeld waar de rouwende bezoekers in hun auto's bleven. Bijzondere niet-Nederlandse rituelen zijn ook interessant.

In de avond help ik Paul met een schaduw doek op te hangen in de pergola in onze nieuwe tuin. In het voorjaar is deze helemaal verbouwd. We hadden een vijver deze hebben we laten dempen. Tuinhuis naar de andere kant i.v.m. de zon. We merken dat we nu al zoveel meer in de tuin zitten als daarvoor.



Om half acht s 'avonds wordt er aangebeld. Een grote doos staat voor onze deur. Bij het openen van de doos ontsnapt een grote ballon met 'ik hou van jou'. Van onze jongste dochter Merel. Een bedankje voor de hulp die we hebben geboden bij een toch wel voor haar grote uitdaging.



Vrijdag 28 mei

Vandaag rijd ik naar Zutphen om twee brillen op te halen. De opticien is een hele goede klant van ons, een klant vanaf het begin. Opticien en audicien in een goede lopend 'combi' winkel. Wij zelf kopen er graag onze brillen. Dorijn, onze één na jongste dochter blijkt een behoorlijke min sterkte te hebben waardoor ze vaak hoofdpijn heeft. Sinds vorige week heeft ze een bril en er is een wereld voor haar open gegaan. Vandaag haal ik haar zonnebril op want die heeft ze ook nodig. Kan ik ook even bijpraten met deze fijne ondernemers. Een goede band is belangrijk.

Verder de dag doorgebracht op kantoor. Gelukkig trekt de verkoop weer aan. Er liggen weer pakjes op de tafel van onze logistieke afdeling.



Zaterdag 30 mei

Vandaag begeleid ik de uitvaart in Leersum. Hier ben ik nog niet eerder geweest. Ik zorg dat ik er ruim ben voordat de familie arriveert zodat ik de situatie goed kan overzien. Dit is een uitvaart zonder afscheidsdienst. We begeleiden meneer samen naar het graf. Hier zullen de kinderen en kleinkinderen afscheid nemen. Het is klein maar precies zoals meneer het wilde. Ik krijg vaak de vraag van mensen als ze iets bijzonders willen of dat 'wel kan' of 'wel zo hoort'. Mijn antwoord is dan altijd dat ik er eigenlijk niet vanuit wat 'hoort of niet'. Wat voelt goed voor jullie, past het bij jullie dan is het 100% goed en gaan we het ook zo doen.

Op de terugweg bel ik een goede vriendin. Gisterenavond kreeg ik een triest bericht van haar. Haar broer al 30 jaar verslaafd en zal helaas binnenkort overlijden. Ze is met haar ouders in het ziekenhuis geweest om afscheid te nemen. Ik bied haar mijn hulp aan. Er is geen verzekering en hij heeft geen geld. Ouders zullen voor de kosten te komen staan.

s' - Middags hebben we een fietsafspraak met vrienden. We gaan een late lunch doen in Park de Hoge Veluwe. Onze vriend Marcel is docent Bouwkunde en sinds vorig jaar met pensioen. Zoals jullie wellicht nog weten (hij heeft de avond architectuur wandeling door Apeldoorn gegidst) is hij gek op geschiedenis en architectuur.

Marcel is dit voorjaar opgeleid om rondleidingen te mogen geven in het Jachthuis Sint Hubertus. Maar deze rondleidingen worden nu niet gegeven omdat het niet mogelijk is binnen 1,5 meter afstand te garanderen, daarom hebben de gidsen hier nog zeker tot en met december niets te doen. Hij kan niet wachten hiermee te starten en we krijgen natuurlijk wel alvast een mini college Hendrikus Petrus Berlage die middag...



Zondag 31 mei

Een heerlijk dag in en rondom het huis. In de middag fietsen we een tocht van 40 kilometer naar Teuge en Vaassen, lekker ontspannen.

Anita Zengerink

De week van Hans de Rooij, 1 – 7 juni:

Beste Lionsleden/vrienden,

Het is mij een eer en een genoegen uitgenodigd te zijn om een bijdrage te leveren aan het bijzondere Corona initiatief van onze club. Te weten: Het dagboek van een week in tijden van Corona. Ik wil mijn bijdrage vergezeld laten gaan van een

‘voorwoord’ :

Zoals jullie weten hebben Gonneke en ik een nogal bijzondere thuissituatie. Die is ontstaan door de zeer ernstige hersenbloeding van Gonneke nu 13 jaar geleden. Ze ging bijna dood, maar gelukkig bleef het beperkt tot een nogal ingrijpend NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Ik kan daar gemakkelijk een boek over schrijven, in dit dagboek laat ik het maar op de achtergrond. Toch in het kort : Er zijn veel beperkingen, maar daar letten we niet zo op, er zijn nog veel mogelijkheden, en die doen we allemaal !! Als iemand vraagt ‘hoe gaat het er mee’, is het antwoord : Niet makkelijk, maar wel goed. Gonneke zelf is nog altijd het lieve, sociaal slimme, geestige, levenslustige meisje dat ik heel veel jaren geleden heb leren kennen.

De week:

Maandag:

2e Pinksterdag een mooie dag, een hele mooie dag, want de corona maatregelen worden enigszins verzacht. We hebben er niet veel last van gehad, de lockdown gaf ook wel wat rust in de tent (konden we ook wel eens goed gebruiken). Lekker in de tuin door gebracht. Gonneke had last van pijn ‘ergens’ in haar mond, paracetamolletje hielp wel, maar..

Dinsdag:

Voor de zekerheid om 9 uur maar direct de tandarts gebeld. We konden al om 10:15 bij Jessica terecht. Het bleek een tandvlees ontsteking, niets engs, maar oplosbaar. Opgelucht vertrokken we naar huis. Onderweg kwamen we een terrasje tegen, open en op de zon. Lekker koffie met appeltaart gegeten, mensen gekeken en genoten van het nieuwe normaal. Van ons mag het 'nieuwe normaal' er zo uit zien. Bracht me gelijk op het idee om 's avonds bij Navet (ons huis-restaurant aan de Arnhemseweg) te gaan eten. Dat was helemaal fantastisch, lekker, zeer verzorgd, buiten op het terras, samen een beetje verliefd te zitten doen.

Voor het zover was eerst ook nog 1,5 uur tennissen met vrienden op de tennisbaan van de Wipfelberg. Een schitterende gravel baan aan alle kanten omgeven door hoge bomen.

Woensdag:

Redelijk vroeg op, we moeten naar het ziekenhuis. Een paar jaar geleden is Gonneke gevallen (ze is val-gevaarlijk) en heeft toen haar heup gebroken. Sindsdien wordt haar botdichtheid in de gaten gehouden. Op deze dag wordt die dichtheid gemeten. In het ziekenhuis is het een beetje een gekkenhuis. Overal strepen en personeel dat je de (goede) weg wijst. De meting duurt een kwartiertje, dat vliegt om. Verder niks bijzonders die dag.

Donderdag:

's Morgens eerst weer tennissen, iets minder mooi weer, maar wel droog. Na afloop van zo'n 1,5 uur tennissen blijven we altijd nog een half uurtje napraten. Dat wil zeggen : persoonlijke pretjes en probleempjes heel open bespreken. We kennen elkaar al heel lang, en door en door, en hebben (volgens mij) geen geheimen voor elkaar. Wat we ook doen : problemen van de maatschappij bespreken plus oplossingen bedenken. Dat is altijd een levendig deel want de meningen lopen nogal uiteen. Van heel links naar heel rechts, maar wel met respect voor ieders mening.

Er wordt trouwens ook koffie en de koek meegebracht door een van de leden. We proberen daarbij elkaar te overtroeven met de lekkerste en de grootste koeken. Of met een extra mooi servies met soms zelfs een mooi tafelkleedje op het tafeltje naast de baan. Er wordt ook veel gelachen!

Tijdens de koffie werd ik gebeld door Hugo met de uitslag van de botmeting : een verbetering ten opzicht van een paar jaar geleden. Champagne !

Vrijdag:

Deze dag zouden mijn oude vriend Ruud en ik gaan zeilen op de Loosdrechtse Plassen. Ruud had de boot helemaal schoon en zeilklaar gemaakt, dus Helaas uitgesproken rotweer ! Nou heb ik altijd wel een paar plannetjes klaar liggen om samen uit te voeren, dus geen probleem. Het toeval wilde : ik had een bijzondere bronsgieterij annex Art Galery op het oog en Ruud (hij is een hobby beeldend kunstenaar) was weer bezig met een nieuw brons sculptuur, waarvoor hij een nieuwe bronsgieterij zocht. Het bleek een prachtige plek, een flinke gieterij met ondersteunende mogelijkheden. We werden rondgeleid door een chinees meisje dat daar werkte, zij werkte speciaal aan het maken van mallen. Er waren ook veel beelden, prachtige kunstwerken. We keken onze ogen uit ! Ruud had het ontwerp waar hij mee bezig was bij zich en liet het daar achter. Hij krijgt nog bericht van de mogelijkheden om samen te werken. Iedereen blij !

Zaterdag:

's Morgens om 7:05 bij Albert Heijn. Als risicogroep ga ik als het nog heeel rustig is. Uit ervaring weet ik dat je later op de dag bij AH gewoon geen 1,5meter aan kan houden. Kwam Willem van Toor tegen, die ook tot de risicogroep hoort. Dat geldt zeker ook voor onze dames, die we niet willen besmetten. Volgens Willem zouden onze dames na besmetting absoluut kansloos zijn en ik ben bang dat ik het daar mee eens moet zijn.

Gonneke heeft een nieuwe bril nodig, maar vind niet gemakkelijk een montuur dat bij haar past (of zij past niet bij het montuur). Een jaartje geleden waren we daar ook mee bezig, maar niet geslaagd. Door onze nieuwe normaal met corona dachten we er maar weer eens aan te beginnen. Hup, naar het centrum en bij Villa Optica gekeken. We werden heel plezierig geholpen door een aardig meisje. Er bleken zomaar 2 monturen aantrekkelijk, een van Chanel, heel mooi en toch simpel. Verder ook een heel kleurige die Gonneke nog vrolijker maakt dan ze al is. Het werd de kleurige ! Tijdens het meten van haar ogen ging ik naar het kaasvrouwtje in de Deventerstraat, die had ook nog een heerlijk apart dessert wijntje, echt mooi passend bij het nieuwe normaal. Terug wandelend naar Gonneke stuitte ik op Ton ter Hoeven, ook heel gezellig, eigenlijk het oude normaal.

Nou ja, oude normaal, nieuwe normaal, we moeten het afwachten. Toen we afscheid namen van het aardige meisje van Villa Optica gaf ze Gonneke in ieder geval spontaan een hand als afscheid.

Hoop jullie gauw weer te zien in het nieuwe normaal.

Hans de Rooij

PROFICIAT....



**08 juni Ad
Wijne
12 juni Rob
Walhof
17 juni Simone
Tabor
20 juni Cyro
van Malsen
24 juni
Gonneke de
Rooij
29 juni Thea
Kuis**

**01 juli Marianne van
Reekum
03 juli Paul Meulenberg
19 juli Govert de Koning /
Reitze Ane Bruinsma
20 juli Ton van Exel**



Lions Club Appelthorn

