



Lions Club Appelthorn Bulletin 2018 43^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij:

Cyro van Malsen,
clubpresident
E-mail: cyro@vanmalsen.net
Telefoon/sms : 06 - 26492884

Van het bestuur:

Agenda eetbijeenkomst 14-10-2018

Locatie: Restaurant De Boschvijver, Adres J.C. Wilsaan 25 te Apeldoorn



Start: 18.45 u.

Verdere gegevens m.b.t. de agenda volgen nog.....(ongetwijfeld)

Lions in de Boschvijver 12 september 2018.

De eerste officiële vergadering onder leiding van Cyro. Met 29 leden waren we aanwezig. Opvallend was dat er toch een tafelschikking bleek te bestaan, want aan een der tafels zaten alle oudere leden bij elkaar.

Reinier was beschadigd en kwam met een snee in zijn neus binnen en ging er ook aan het eind van de avond mee weg. Een melanoom was de oorzaak en dus niet de drank. Hij zal nog vaker aan dit verschijnsel geholpen moeten worden.

Everien heeft zoals bekend opgezegd. Er volgt nog een officieel afscheid. Jammer, maar ook dit moeten we accepteren. Misschien toch vaker de mentor inschakelen tijdens de beginperiode.

Ton van Exel vertelde dat het met Victor niet goed gaat. Dat deed ons pijn en in gedachten leven we mee met de familie.

Als activiteit gaan we een wandeling door de stad maken op 24 oktober. Lekker drinken na afloop.

Simone blijft haar best doen om het aantal leden weer te verhogen.

Toen was het woord aan Hugo, die ons vroeg om samen met de partners in te schrijven voor golf, klootschieten, borrelen en een gezamenlijk diner op de Scherpenberg. Hij en Ton van Exel waren teleurgesteld over het spontane aantal gegadigden en stuurden dus na de vergadering een brandbrief, waarop een aantal leden reageerden, maar waarop toch ook nog 10 leden helemaal niet een antwoord gaven. Toch lijkt het erop, dat er nu voldoende deelname is op 7 oktober.

Dat het druiven plukken niet doorgaat is een enorme teleurstelling. Dit was de kans om elkaar ook weer eens anders te ontmoeten dan tijdens de reguliere bijeenkomsten.

Willem van Toorn had met zijn communicatie commissie een vergadering gehouden waarbij men tot de conclusie was gekomen dat we steeds meer gebruik moeten maken van WhatsApp en de website. Verder kwamen zij onder meer tot de conclusie dat we ons moeten herbezinnen op de onderwerpen welke op de vergaderingen naar voren komen. We zijn toch geen vergaderclub? We moeten nieuw leven in de club brengen door heerlijk ontspannen de avond in te gaan en wie weet kan af en toe een goede mop ook een bijdrage zijn.

Denk verder aan five minutes talk door de leden. Wie heeft er iets spannends, leuks of de moeite van het vertellen waard meegemaakt.

Nu nog geld inzamelen van KM door een stand in de stad. Er bleek voldoende animo om tijdens de marktdagen deze stand te bemannen, waarbij we leuke dingen gaan verkopen.

Om 9 uur werd de bijeenkomst beëindigd.
T.t.H.

Woensdag 10 oktober in de Boschvijver.

Na het golfen en klootschieten op zondag 7 oktober zagen we elkaar 10 oktober alweer terug. Het lijkt erop, dat we niet buiten elkaar kunnen, maar dat valt wel mee.

De avond werd geopend door onze voorzitter Cyro. Hij vroeg een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Victor.

Na de opening vroegen Priscilla en Daan het woord. Helaas betekende dit, dat zij beiden bedankten voor het lidmaatschap van de Lions. Tijd om bij ons zelf te rade te gaan. Wat doen we niet goed? Hoe gaan we in de toekomst om met nieuwe leden en hoe zorgen we ervoor dat ze het naar de zin hebben en houden. Geen nieuwe

commissie benoemen, maar gewoon gezelliger en onderhoudender worden. We moeten weer lachen met elkaar en plezier maken.

Govert zal voorlopig niet aanwezig zijn tijdens de vergaderingen, want hij blijft last houden van echte pijn.

Daarna nam de penningmeester het woord en verduidelijkte de jaarcijfers. Er waren geen vragen en de vergadering nam dus genoegen met een hele kleine winst. Dus de cijfers werden goedgekeurd. In de stichting die onder meer de bezoeken naar KM regelt zit nog € 3.568. Er moet dus geld bijkomen om ook volgend jaar nog het KM museum te kunnen laten bezoeken. Men heeft per jaar ongeveer € 4.000, nodig. De Kascommissie voor volgend jaar wordt bemand door Simone en Joris, twee ervaren rotten. Gerard wordt bedankt voor zijn inspanningen gedurende veel jaren.

Er is een beweging in de club, die de klootschietkampioenschappen voor de Lions weer wil gaan invoeren.

Gerda maakte bekend, dat de clubquiz in café de Paris wordt gehouden op vrijdag 8 februari.

Elk lid neemt eigen partner mee en daarnaast minimaal twee vrienden. Bijdrage € 15,00 per deelnemer. Dan gaan we op de kerstmarkt wijn(?) aan de man brengen. De kerstmarkt in Doorwerth is op zondag 9 december en in Vaassen (is tweede plan) op 7, 8 en 9 december.

Het smoelenboek schiet op en is bijna compleet. De ledencommissie is door het bedanken van twee leden gehalveerd en dient dus aangevuld te worden.

Jammer, dat er geen stukje op onze site komt over het heengaan van Victor, zoals door Karin geopperd. Een gemiste kans, denk ik.
T.t.H.

Woensdag 24 oktober Apeldoorn (her)ontdekken.

Deze avond vertrokken we vanaf het stadhuis aan de markt onder leiding van Marcel de Bruijn. Marcel is docent bouwkunde en woont in Amersfoort. Verder is het een echte Amsterdammer. Wat doet zo'n man in Apeldoorn, dat immers niets te bieden heeft qua architectuur. Nu vergissen we ons, want ons dorp(?) heeft zeker wel wat te bieden als je niet alleen recht voor je uitkijkt maar ook eens omhoog.

Apeldoorn heeft een prachtig stadhuis, dat verbonden is met het oude postkantoor. Wat een tegenstelling maar ook wat mooi als eenheid verbonden. Natuurlijk moest de naam van Hans Ruijssenaars als architect genoemd worden. Hij bouwde niet alleen het stadhuis, maar ook het Coda gebouw in onze stad.

Wij waren met 16 lions aanwezig en konden volop genieten van de wetenschap van Marcel. Hoewel hij niets met Apeldoorn heeft had hij een gedegen studie gemaakt van de binnenstad. Allerlei foto's werden erbij gesleept om de verbindingen te laten zien tussen een bouwwerk in Apeldoorn en andere steden, vaak in het

buitenland. Tevens werd er de diverse stromingen in de architectuur, vanuit het verleden naar heden, getoond.

Bij veel panden werd er gestopt en uitleg gegevens over de prachtige uitbouwen en bijzonderheden.

Chris Wegerif (1859-1920) heeft als architect veel betekend voor Apeldoorn. Talrijke huizen zijn destijds ontworpen door Chris. Ga eens kijken naar het huis aan de Nieuwstraat hoek Korenstraat.

Het leuke aan de tocht was, dat we tweemaal werden binnengeroepen bij de bewoners van een pand: t.w. het pand waar nu het restaurant 22 is gevestigd en het Minerva theater aan de Paslaan.

Ook werd aandacht besteed aan de Doopsgezinde kerk welke aan de Paslaan staat en werd herbouwd in 1930.

Het was gewoon een hele belevenis om iets meer van Apeldoorn te weten te komen.

Na afloop zijn we naar Café de Paris geweest en lieten ons het bier, de wijn en de overige eetbare versnaperingen goed smaken.

Dat Marcel een heerlijke fles kreeg was het minste dat we voor hem konden doen. T.t.H.

Van de ledencommissie

Beste Lionsleden,

Wij willen jullie vragen bijgaande (zie bijlage aan het einde van dit bulletin) enquête in te vullen en te retourneren tijdens de aankomende vergadering woensdag a.s..

Uiteraard mag dit anoniem, dan graag in gesloten envelop aan Marjan/ Simone overleggen of (mocht je woensdag a.s. niet aanwezig zijn) versturen aan:

S. Tabor
2e Beukenlaan 17A
7313 AP Apeldoorn

Tevens mag je ook per mail terugsturen aan simone.tabor@ing.com
Graag zien wij de enquêtes retour uiterlijk 19 november as.

Alvast veel dank.

Groet,
Marjan en Simone
Ledencommissie

Van de programmacommissie

Apeldoorn, 6 november 2018

Betreft: uitnodiging lezing 'Kennismaking met Helene Kröller-Müller en haar kunstcollectie'



Geachte leden Lions club Appelthorn,

De programmacie van onze club nodigt je van harte uit voor een lezing over kunst van Helene Kröller-Müller, een bijzondere collectie, waar we kinderen met ons Lions project ook van laten genieten.

Kunsthistorica Gees Ineke Smit uit Baarn, thuis in het museum, neemt ons mee terug in de tijd. We zijn gast bij Ter Hoeven Verf, waarvoor dank Ton!

Helene Kröller-Müller leefde van 1869 tot 1939. Ze was klein van stuk maar had een enorm doorzettingsvermogen, waar wij een bijzonder museum aan te danken hebben.

In zo'n 15 jaar tijd koopt Helene samen met haar echtgenoot Anton 11.500 kunstwerken. Daarmee werd hun verzameling een van de grootste privécollecties van de 20ste eeuw.

Helene droomde van een eigen 'museumhuis', waar ze haar liefde voor moderne kunst met andere liefhebbers zou kunnen delen. Helene wilde de ontwikkeling van de moderne kunst 'zichtbaar en toegankelijk' maken. In 1914 kwam Helene op het idee dat haar collectie op de Veluwe het best tot z'n recht zou komen. De combinatie van natuur en cultuur zou volgens haar leiden tot 'een kunstbeleving die in de drukte van een stadse omgeving niet mogelijk was'. Een gemakkelijke weg ernaar toe was het niet; rustig was haar leven al evenmin. Maar het museum kwam er wel... op onze Veluwe!

We gaan er meer over horen van Gees-Ineke.

Fijn als je komt!

Wanneer: woensdag 28 november 2018,
koffie vanaf 19.30;
aanvang lezing 20.00 uur

Waar: bedrijfspand Ter Hoeven Verf aan de Molenmakershoek 20 in
Apeldoorn (achter Matenpoort/Kanaal Zuid)

Opgeven: hanneke.stegeman@greenalert.nl, voor 26 nov ajb ivm catering

Alvast noteren:

- zondag 13 januari 2019 de nieuwjaarsborrel;
- woensdag 23 januari 2019 wordt dan de eetvergadering;
- de bestuurswissel wordt zondag 30 juni 2019.

PROFICIAT....

| | | | |
|---|------------------------------|-------------|------------------|
|  | | | |
| 11 november | Ton ter Hoeven | 16 november | Hugo Bolhuis |
| 13 november | Marloes Jansen- Boerakker | 21 november | Ans Pasman |
| 15 november | Hans van Genderen | 5 december | Rob Schuitemaker |



Lions Club Appelthorn



Enquete ledencommissie:

Beste lionsleden,

Graag willen we jullie de volgende enquête voorleggen:

Wat vind jij als lid van lionsclub Appelthorn belangrijk en waar moeten we t.a.v. potentiële leden vooral aandacht aan besteden?

Vraag 1:

Wat was jouw belangrijkste reden/motivatie om lid te worden van Lionsclub Appelthorn?

.....
.....
.....
.....

Vraag 2:

Wat is nu jouw belangrijkste reden/ motivatie om lid te zijn van deze club?

.....
.....
.....
.....

Vraag 3:

Als je in jouw omgeving praat over lionsclub Appelthorn, wat benoem je dan vooral?

Lionsclub Appelthorn is een club die

.....
...
.....
.....

Vraag 4:

Vind jij dat we ons als Lionsclub Appelthorn beter naar buiten moeten profileren en zo ja, heb je hier suggesties voor?

.....
.....

.....
.....

Vraag 5:

Een van de doelen van Lions is het belangeloos inzetten voor het goede doel. Vind jij dat onze club dit voldoende doet? Zo niet, heb jij ideeën hoe dit beter kan of heb je sowieso suggesties hoe we dit mogelijk nog beter of anders kunnen doen?

.....
.....

.....
.....

Vraag 6:

Zijn er dingen die je mist binnen Lionsclub Appelthorn en zo ja, welke?

.....
.....

.....
.....

Potentiele leden:

Wat vind jij de belangrijkste waarde voor een nieuw lid?

Man - maakt niet uit - vrouw

.....

40 jaar 60 jaar

.....

Specifieke branche of beroep werkzaam

Belangrijk maakt niet uit

.....

En als je dit belangrijk vindt, welke branche of beroep zou jij als belangrijke aanvulling in onze club willen zien?

.....

Graag mogelijke kandidaatleden benoemen:

| Naam zelf of door ons | Leeftijd | Werkzaam als | Telefoonnr | Benaderen |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------|
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------|

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aanvullende vraag:

Heb je nog andere suggesties aan de ledencommissie of breder aan Lionsclub Appelthorn over het algemeen?

.....
.....
.....
.....

Dank voor jouw bijdrage!

Namens ledencommissie,
Marjan en Simone