



Lions Club Appelthorn Bulletin 2018 42^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij:

Cyro van Malsen,
clubpresident

E-mail: cyro@vanmalsen.net
Telefoon/sms : 06 - 26492884

Van het bestuur:

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2018

Locatie: Restaurant De Boschvijver, Adres J.C. Wilsaan 25 te Apeldoorn

Start: 18.45 u.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag Algemene vergadering 11 april 2018
 - Bijgevoegd
4. Jaarcijfers 2017-2018
 - Bijgevoegd
5. Verslag Kascommissie
 - Gerard van Reekum en Simone Tabor
 - Decharge bestuur
6. Benoemen Kascommissie 2018-2019.
 - Voorgesteld wordt Simone Tabor en Joris Rietveld te benoemen
7. Commissies
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting



En toen was het stil.

Woensdag 26 september zouden we met elkaar een standswandeling gaan maken en daarna een biertje drinken bij Café de Paris.

Maar toen kwam het bericht dat Victor was overleden. Het bestuur heeft de standswandeling geannuleerd, hetgeen heel begrijpelijk is. We werden uitgenodigd om 's avonds bijeen te komen in de Boschvijver, om Victor te gedenken.

Veel leden waren die avond aanwezig en de sfeer was bedrukt. Victor heeft veel betekend voor de Lions en voor Apeldoorn. Zijn mening was altijd oprecht en uitgesproken. Hij had een mening en dat kun je niet van iedereen zeggen. Hij was in Apeldoorn de grote voorvechter van het bevaarbaar maken van het kanaal en tegenargumenten wist hij snel te ontzenuwen.

Vaker dan eens zijn we tijdens de zomeravondbijeenkomsten bij de familie thuis geweest. Wij genoten van zijn Whisky en de mooi gelegen tuin. Hij was vooruitstrevend, want een aantal jaren geleden had hij zich al een mooie maairobot aangeschaft, die hem het nodige werk uit handen nam. Dat was in de tijd dat vrijwel niemand had gehoord van dit apparaat.

Hij was ook uitgesproken voor vrouwen in de Lionsclub. En dan kon je bij een afwijkende mening beter je mond maar houden, want hij had voldoende argumenten om je te overtuigen.

Verleden jaar werd in zijn hoofd een tumor aangetroffen. Daaraan werd hij geopereerd en daarna bestraald. Daarna ging het weer beter met Victor, hoewel hij wel wat was veranderd in zijn doen en laten. Maar hij bleef positief. Helaas kwam niet zo lang geleden het bericht dat het niet goed met hem ging. Dan schrik je, maar denkt: ze kunnen tegenwoordig zoveel, dat ze ook Victor nog een mooie tijd kunnen bezorgen.

Het heeft niet zo mogen zijn. Victor is overleden. Hij lag opgebaard in zijn geliefde Whiskybar.

Daar konden we zaterdag afscheid van hem nemen en zijn familie condoleren met het enorme verlies.

Fijn, dat we samen Victor konden herdenken. We hopen dat de familie de strekte kan vinden om het leven na enige tijd weer op te pakken

Wij zullen Victor gedenken als iemand waar we veel van hebben geleerd en die op ons een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.

T.t.H.

In memoriam

Victor Doorn

Utrecht 7 mei 1945 - Lieren 26 september 2018



Lustrumdiner Leeuwarden, 1 oktober 2016



Lions Club Appelthorn



APPELTHORN